

BiltseBijenbzzzz

Dit project is één van de feestelijkheden in het jubileumjaar 2013, De Bilt 900 jaar. Volgend jaar viert de gemeente dat 900 jaar geleden de toenmalige eigenaar van het gebied waar wij nu wonen (tussen Oostbroek en Westbroek) ontginningsrechten kreeg.

BILTSE BIJEN

‘De Bilt bijeen’

Op vrijdagmiddag 19 april wordt om 16.00 uur aan de Melkweg in Bilthoven een kunstwerk samengesteld door junior kunstenaars uit de 6 windstreken van de gemeente De Bilt. In het plantsoen op de hoek van de Pluvierenlaan en de Melkweg ligt dan enigszins verhoogd een klein terras bestaande uit zeshoekige klinkers. Deze 126 klinkers vormen tezamen ook weer een zeshoek en tevens een bloemvorm met zes verschillend gekleurde bladeren. De zeshoekige kunstbloem wacht daar op de kunstbijen, die uit de verschillende kernen zullen ‘aanvliegen’. Bijen uit Hollandsche Rading, Westbroek, Groenekan, De Bilt, Maartensdijk en Bilthoven komen bijeen.

In de verschillende deelgemeentes worden er met 126 kinderen in de leeftijd van 7 tot 10 jaar keramische bijtjes gemaakt, die als platte puzzelstukje precies in de uitgespaarde vlakke holtes van handgemaakte klinkers passen.

De kinderen hebben de bijen al in de herfst van 2012 gemaakt. In de eerste les worden de bijen ontworpen, gevormd in klei en beschilderd met gele keramische verf (engobe). In de tweede les tekenen de kinderen met een zwart onderglazuur hun bijtjes op de gele platte ‘puzzelstukjes’.

Daarna worden de bijen op een hoge temperatuur (1240 C) gebakken en zullen op die manier bestendig worden voor een buiten kunstwerk.

Het project wordt begeleid door een ontwerper van Stichting Maanzaad uit Utrecht, Marij Nielen. De keramische klinkers voor het terras in bloemvorm ligt al een kleine week voor het ‘aanvliegen’ van de bijen gereed. Zo werkt het maken van het terras ook als vooraankondiging in de directe omgeving van dit kunstwerk.

Eind maart en begin april 2013 krijgen de kinderen de derde les, een muzikles van Daniel Cross uit Bilthoven. In deze les zullen zij een bijenliedrepeteren.

Van het bijenlied wordt een geluidsopname en cd’s gemaakt, zodat dit lied op alle scholen gerepeteerd kan worden. Aan het einde van deze brief vindt u de tekst van het bijenlied.

Op een kar, open aanhangwagen of auto, boerenwagen, een treintje van fietsen, bakfietsen of een andere opvallend vervoersmiddel zullen de junior kunstenaars vanuit de kernen naar de Melkweg rijden. Uit iedere windstreek komen 21 kinderen met hun 21 bijtjes in de ‘hand’. Hopelijk begeleid door ouders en familie, leraren, andere belangstellenden. Terwijl zij onderweg zijn, laten zij luid een deel van het buzzlied horen. Een paar kazooka’s (een eenvoudig stemvormingsinstrumentje) kunnen een bijengeluid voortbrengen. Zo’n optocht trekt hopelijk de aandacht van de mensen uit de gehele gemeente de Bilt en lokt hopelijk nog wat meer belangstellenden mee. Opties zijn om de vervoersmiddelen te versieren met gele en zwarte slingers. De kleinste kinderen die meelopen of meefietsen zouden zich kunnen verkleden of schminken als bijtjes.

Met de assistentie van 6 vrijwilligers wordt het kunstwerk ‘afgemaakt’. Het publiek komt rond het terras te staan (niet erop). Op ieder segment staat een vrijwilliger, die de kinderen één voor één begeleidt om zijn of haar puzzelstukje, een keramisch bij, te plaatsen. Na het plaatsen van de puzzelstukjes laten alle 126 kinderen samen het ‘BiltseBuzzlied’ horen.

N.B. Het is de bedoeling dat de keramische bijen op een rustiger tijdstip, de volgende zaterdagmorgen vroeg, worden geplakt en gekit. ’s Avonds na de openingsceremonie worden de losse puzzelstukjes, wanneer de kunstenaars en het publiek naar huis is, nog even mee genomen naar Maanzaad’s werkplaats of ergens in de buurt van het kunstwerk.

Bijenlied

Het Biltse volkje is groter dan je denkt.

Het duurt jaren voor je iedereen kent.

Ons gebied is uitgestrekt en mooi

Vanaf Utrecht stad tot bijna aan 't Gooi

Zo samen blijven we warm en sterk.

We zoeken nectar; ons bijenwerk

Als de zon wil schijnen; vliegen we uit.

Iedereen hoort ons zoemend geluid.

Sla niet naar ons en laat ons niet stikken

Dan gaan wij jou zeker niet prikken.

Als we niet meer weten waar 't centrum is.

Dan doen we ons dansje en vinden elkaar beslist.

Refrein

Buzzzzzz, buzzzzzz bijen, bijen al bijeen.

Buzzzzzz, buzzzzzz Biltse bijen, een volkje als geen één.

© Maanzaad/Marij Nielen