

## Met de bij gaat het in Utrecht helemaal niet zo beroerd



ILLUSTRATIE THIJMEN GELUK

### **Wat voor dieren leven er op het Domplein? En in de Oudegracht? Elke week bespreken we een Utrechts dier. Deze week: de bij!**

De bij hoort erbij. Ook in de stad. Ze zorgen ervoor dat de aardbeienplanten in de moestuintjes worden bestoven, de fruitbomen in Overvecht en de lindebo-men die in Hoograven en aan de Maliebaan staan. En daar wordt dan weer heerlijke honing van gemaakt.

Wereldwijd gaat het slecht met de bijen, maar in Utrecht zoemen ze goed, vertelt Elbert Hogendoorn, secretaris van de bijenhoudersvereniging in Utrecht. Zo'n 150 bijenvolken leven in Utrecht. Zelf heeft Elbert twaalf volken in Leidsche Rijn staan, naast een fruitbedrijf. „Maar als de burens er geen last van hebben,” zo zegt Elbert, „kun je ook bijen houden op je flatje in Overvecht. Je moet zorgen dat ze niet gaan zwermen en daarvoor kun je bij ons op cursus.”

Al zijn daar de laatste jaren wel wachtlijsten voor gekomen. „Want doordat het zo slecht met de bij gaat is er weer aandacht voor en zo hebben de mensen weer wat meer zorg voor de natuur. Van iets tragisch ontstaat er toch weer wat

goeds.”

Elbert vertelt dat nu het voorjaar aanbreekt een volk kan groeien tot wel 50.000 bijen. „Via een dans geven ze elkaar door waar de goeie plekken zitten. Bijzonder toch? Ook de bruidsvlucht van de koningin is bijzonder. Voordat ze aan de leg gaat, gaat ze naar buiten om bevrucht te worden door darren, hoog in de lucht. Ze paart wel met een stuk of tien en het sperma bewaart ze in een blaasje. De dar verliest daarbij zijn geslachtsorgaan, die blijft hangen. De volgende dar moet die eerst verwijderen....”

Inderdaad een bijzonder verhaal.

Wie zelf geen imker durft te worden - je moet je een keer laten steken, om te zien of je allergisch bent - en toch iets voor de bij wil doen kan een bijenhotel maken voor in de tuin. Je hoeft alleen maar een blok hout te hebben met gaten en de opening richten op het zuiden. Dat is heel belangrijk bij het lokken van de bijen. En ook niet onbelangrijk: er moeten wel planten in de buurt zijn met nectar en stuifmeel.

(Babette Rijkhoff)