

# Belangstelling voor imkerijdag

door Henk van de Bunt

**In heel Nederland hielden imkers zaterdag 10 juli open huis en vertelden zij over hun boeiende hobby. Ook bij Imkerij Mellinde van Aart van der Linden aan de Kon. Julianalaan 63 te Maartensdijk was er de mogelijkheid alles te weten te komen over deze boeiende hobby. 's Ochtends was er goede belangstelling; na de middag liepen de bezoekersaantallen, wellicht vanwege de extreme warmte, wat terug.**

Een imker houdt zich bezig met de domesticatie van bijen (bijenteelt of apicultuur), voor de bestuiving van planten of de winning van honing en bijenwas. Van de vier soorten honingbijen kunnen er slechts twee door de mens worden gehouden. Lang voordat bijen door mensen werden gehouden, werd honing van in het wild levende bijen geoogst. De eerste berichten van bijenteelt dateren uit het oude Egypte. In de klassieke oudheid was het houden van bijen algemeen verspreid. Deze vroegste vormen van bijenteelt bestonden uit het vangen van bijenzwermen in uitgeholde boomstammen of aardewerken buizen, voor het oogsten van de honing moest het volk worden vernietigd. In sommige landen werd het houden van bijen in holle bomen tot ambacht verheven. In Rusland vormde deze vorm van bijenhouden (daar bortsjestsvo genoemd; van het woord 'bort'; 'holle boom') tot in de 19e eeuw een belangrijke sector van de economie. Toen echter steeds meer bomen werden gekapt rond de plaatsen voor onder andere de landbouw, werd deze vorm van bijenhouding daar geleidelijk aan vervangen door de bijenstal.

## Korven

Tot in de twintigste eeuw werden bijen in gevlochten bijenkorven gehouden. De methode van honing oogsten bleef hetzelfde. Omdat het bijenvolk daarvoor gedood moest worden, werd het zwermen aangehouden om aan nieuwe volken te komen. De introductie van de bijenkast met verwisselbare ramen in de negentiende eeuw zorgde voor een radicale breuk met het verleden. Het was nu mogelijk afzonderlijke raten uit de volken te halen, dat maakte het oogsten van honing eenvoudig en het afzwavelen van bijenvolken overbodig. In de oude korfijmkerij was het zwermen van bijenvolken erg belangrijk, in de moderne imkerij speelt juist het voorkomen van zwermen een grote rol: zo worden grote volken gecreëerd, die veel honing opleveren.

## Bestuiving

De weinige commerciële imkers in Nederland houden zich bezig met bestuiving. Het op commerciële basis houden van bijen louter voor de productie van honing komt in Nederland vrijwel niet meer voor. Voor de meeste imkers in Nederland is bijenhouden een liefhebberij. Van de 8000 imkers

in Nederland zijn er ongeveer 6000 georganiseerd in De Nederlandse Bijenhoudersvereniging (NBV). Ongeveer 750 zijn anders georganiseerd en de rest verkiest blijkbaar een minder gestructureerd bestaan.

## Bijstand

Het viel zaterdag op, dat de bezoekers zo sterk geïnteresseerd waren. Het merendeel ervan vertelde door de door het artikel van vorige week geïnteresseerd te zijn en vroegen Aart van der Linden en zijn vrouw, evenals bijstand Douwe Tijmsma honderduit. Er werd verteld hoe belangrijk bijen zijn voor het in stand houden van de natuur en wat er zoal komt kijken bij het houden van bijen. Er was een observatiekast, waar een bijenvolkje achter glas te zien was. De imker liet zien hoe honing wordt geslingerd en hoe met de bijen de specifieke heidehoning wordt gewonnen. Bezoekers kregen een kop koffie of thee en een stuk honingkoek, alsmede een zakje zaad en folders over bijen en het houden van bijen. Daarmee benadrukten de imkers dat de bij een belangrijke plaats inneemt in de biodiversiteit.



Het viel op, dat de bezoekers zo sterk geïnteresseerd waren. Aart van der Linden en zijn vrouw, evenals bijstand Douwe Tijmsma moesten vele vragen beantwoorden.

## Klankbord uit Turkije (1) Dolmoes



komt op dezelfde manier weer terug. Meestal is de chauffeur ook de eigenaar van het busje. Hij moet alles tegelijk doen: sturen, afrekenen en er ook nog op letten of er nieuwe klanten langs de kant van de weg staan. Daarbij rijden de meeste dolmoes flink hard door het vaak hectische Turkse verkeer. Op de achterkant van de dolmoes staat dan ook vaak geschreven: 'Allah korusun' wat zoveel als 'God bescherm ons' betekent. Dat is zeker geen overbodige luxe maar een ritje per dolmoes laat je wel het echte Turkse leven zien en is nooit saai. En meestal is Allah wel op de hand van de passagiers en hun onstuimige chauffeur.

Het openbaar vervoer in Turkije wordt voor het grootste gedeelte per bus verzorgd. Er zijn nauwelijks treinen. De grote bussen rijden volgens een vaste dienstregeling en dan er is de zogenaamde dolmoes. Het is een kleine bus van het 'Scheldetaxi' type die een vaste route maar zonder dienstregeling rijdt. Je vindt ze overal, zowel in grote steden als Istanbul en Ankara als op het platteland. Wanneer je langs de kant van de weg je hand opsteekt stopt het busje. Voorop staat aangegeven waar hij naar toe rijdt. Ze zijn meestal al redelijk vol want de dolmoes gaat pas rijden als hij voldoende passagiers heeft. Als je achterin een plaatsje hebt gevonden geef je het geld voor de rit via de andere passagiers door naar voren naar de chauffeur. Het eventuele wisselgeld

Martijn Nekkers



Dolmoes in Istanbul.

## Agrariërs uit Mieścisko op bezoek in De Bilt

door Sjeff Vossen

**Ieder jaar nodigt de stichting Razem een groepje inwoners uit Mieścisko uit om kennis te maken met onze gemeente. Vaak zijn de bezoekers van dezelfde beroepsgroep en worden contacten met beroepsgenoten in onze gemeente gelegd.**



Bert van Tol geeft uitleg in de Westbroekse zodden.

Van 22 tot 24 juni was een groep van 8 voornamelijk jongere agrariërs te gast in De Bilt. Hoewel het gebruikelijk is om de uitwisseling in april of mei te organiseren, werd voor deze groep een uitzondering gemaakt. Voor boeren is het altijd moeilijk om van de boerderij weg te gaan. Er is altijd iets op het land te doen en het vee moet verzorgd worden. Juni komt dan nog het beste uit. Het gewas staat op de velden en het is nog te vroeg om te oogsten. Omdat de meeste boeren in Mieścisko nog in een familiebedrijf werken, is er dan altijd wel een familielid dat de zorg voor land en vooral voor het vee op zich neemt.

## Programma

Joop Rossewij had voor deze groep een speciaal programma opgesteld en samen met de tolken Renia Kemp

werd een speciale tentenstal bekeken. In de Bed&Breakfast-boerderij van de familie van Voorst in Groenekan werd aandacht besteed aan het agrotourisme en in Hollandsche Rading werd op de boerderij van de familie van Vulpen een volautomatische melkrobot bewonderd.

## Buiten provincie

In Alphen a/d Rijn werd getoond op welke manier door vergisting biogas kan worden geproduceerd. Een



Poolse landbouwers in een Hollands landschap.

en Hanka Vossen leidde hij de gasten rond. Er werd een aantal boerenbedrijven in onze regio bezocht. Er was een rondleiding op het bedrijf van de familie Blaauwendraad in Westbroek en bij het bedrijf van de familie de Kruijff aan de Gageldijk

bezoek aan het watersnoodmuseum in het Zeeuwse Ouwkerk maakte diepe indruk, te meer, omdat er dit jaar ook in Polen een enorme wateroverlast was. In Tienhoven verzorgde Theo Schouten een rondleiding door het boerderijmuseum Vredegoed. In dit

streekmuseum worden gebruiksvoorwerpen en landbouwgereedschap uit de vorige eeuw uit de Vechtstreek en het veengebied getoond. Aansluitend was er nog tijd voor een rondvaart met een fluisterboot door het natuurgebied de Westbroekse Zodden met

uitleg door Bert van der Tol van IVN Vecht & Plassengebied. De Poolse gasten sliepen bij gastgezinnen en op woensdag was er op de boerderij van de familie Kemp in Maartensdijk nog een gezellige barbecue samen met de gastgezinnen.



Barbecue op de boerderij van Arie en Ria Kemp.